

# Risken att gå evigt förlorad, finns verkligen

Vid tidsålderns slut skall Människosonen sända ut sina änglar och de skall då samla ihop och föra bort ur hans rike alla dem som blivit andra människor till fall. Sedan skall änglarna kasta dem i den brinnande ugnen. Där är det förfärligt att hamna. I den brinnande eldsjön skall alla plågas, ständigt gråta och skära tänder – för evigt. Ja, så undervisar bibeln.

Prästens uppgift är att bevara kunskap men inte att föra in falsk och skadlig lära samt märkliga manifestationer. Undervisningen måste alltid vara förankrad, på rätt sätt och alltid hämtas ur en ren källa. Om prästens läppar talar svekfulla ord kommer många på fall. I Malakis profetbok ser vi att budbäraren har vikit av vägen. Det förfärliga resultatet av en felaktig undervisning medför att folket leds i fel riktning och riskerar att gå förlorat. När bibeln talar om fall så betyder det, i många sammanhang, att människan kommer att gå evigt förlorad om den inte vänder om. Denna allvarliga varning ger Herren genom Malaki i Mal. 14:7-8 a:

”7 Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från HERREN Sebaot. 8 Men ni har vikit av från vägen, genom er undervisning har många kommit på fall.”



Det är skarpa ord som uttalas av profeten. Den undervisning som Herren Sebaot går tillrätta med riktas mycket tydligt till hans utvalda tjänare. Stulen mat är otjänlig föda. När hans tjänare frambär mat som inte är förankrat i Guds Ord är det att betrakta som stulen mat. Det är svekfullt att göra så och dessutom farligt. Sådan föda innehåller inte någon näring, över huvud taget. Ogräsets ax är tomt på gott innehåll och saknar näring. Men tyvärr ger det en andlig berusning, som inte har med Guds helige Ande att göra. Mer om denna farliga berusning kan du läsa om här: [”delirium-liknande manifestationer”](#).

Herrens avsikt med sin skapelse och med sitt folk är att hans namn skall bli stort, upphöjt och ärat över hela jorden. Dygnet runt och hela tiden är syftet att hans mäktiga namn skall upphöjas bland alla folk. I Malakis bok får hans utvalda tjänare en allvarlig reprimand p.g.a. felaktig attityd. Dessa tar alldeles för lätt på sitt uppdrag och tycker att det inte är så noga med kvalitén på den mat som de serverar. Stulen mat går lika bra, anser de. Dessutom påstår de att det bord som Herren har ordnat är orent och hans mat är värdelös. Om detta skriver profeten Malaki i Mal. 1:11, 12, 13 b och 14 a:

”11 Från solens uppgång till dess nedgång skall mitt namn bli stort bland hednafolken, på alla orter skall man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, stort skall mitt namn bli bland hednafolken, säger HERREN Sebaot. 12 Men ni vanhelgar det när ni säger: ”HERRENS bord är orent och maten som ges är värdelös.” Som offer bär ni fram det som är stulet och djur som är halta och sjuka. Sådant offer ni. Och det skulle jag med glädje ta emot av er? säger HERREN. 14 Förbannad är den som handlar svekfullt.”

## Två skördar – två väckelser, där den ena är dödligt farlig

I Jesu liknelse om ogräset berättar han om hur en man sådde god säd i sin åker. Medan folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet. Det kan vi läsa om i Matt. 13:24-30:

”24 En annan liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”



## Ogräset såddes medan folket sov

Svensk kristenhet har sovit alldeles för mycket och för länge. Det kan vi förstå eftersom så mycket av draksådd har blivit utsatt i skilda kristna sammanhang. Hade vi varit vakande och bedjande hade inte denna smörja av andlig orenhet kunnat komma in. Vi får ångra oss, be om förlåtelse och vända om. Nu måste vi vaka över Guds församling och be om skydd från onda läromässiga inflytanden, av olika slag. Nu är hög tid att vi ber Herren öppna ögonen på sina tjänare, så att de verkligen skall kunna se vad Ordet säger. Om inte våra predikanter ser klart och tydligt så är fåren i hjorden farligt till. När förkunnaren inte tydligt ser vad som står i Ordet och förstår det, så sås ogräs in mitt ibland det lyssnande folket. Grumliga predikningar har vi fått nog av.



Längre fram i kapitlet, i Matt 13:36-43, förklarar Jesus vad liknelsen om ogräset betyder:

”36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: ”Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovänner som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och **de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen.** Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!”



## Darnell är en parasit på vetefältet som kan orsaka död

Elvor Ohlin gör en intressant genomgång, [på egen hemsida](#), om den grekiska grundtextens betydelse av ”ogräset” som betyder ”darnell”. Darnell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt. När det sedan är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta. Darnell är som en parasit på vetefälten och på franska heter det ”ivraie”. **Ivraie** betyder, på det svenska språket, **berusning eller dryckenskap**. Det som uttrycker det karakteristiska för darnell – dryckenskap är en förgiftning som berusningen kan ge. Berusningen kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning – att vara drucken:

”skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor”.

[Här kan du läsa Elvor Ohlins profetiska genomgång över två skördar – två väckelser.](#)

## Det finns en verklig risk att hamna i eldsjön

Profeten Malakis undervisning, här ovan, bekräftas av Jesu undervisning i liknelsen om ogräset. Det är inte alls ofarligt att hålla på med andlig berusning. Däremot är det farligt för vår andliga hälsa att syssla med företeelser som inte har bibliskt stöd. Det här har nu blivit något av är en andlig folksjukdom i vårt land. Vi måste fortsätta att kämpa den goda kampen. Det får ske genom undervisning, personliga samtal, själavård, förmaning och bön. Med stort allvar får vi göra det här så att inte troende människor lider skeppsbrott i tron. Paulus skriver om detta i ett av breven till Timoteus. I 1 Tim. 1:18-19 står det om uppdraget:

”18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, 19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.”

Risken att lida skeppsbrott i tron finns verkligen. Vi har inte fått någon injektionsspruta som gett oss immunitet och rätt att komma till himlen, hur vi än lever. Nej, den som lider skeppsbrott i tron går evigt förlora, precis som Jesus säger. När skördetiden infaller, vid tidsålderns slut, skall Människosonen sända ut sina änglar och de skall då samla ihop och föra bort ur hans rike alla dem som blivit andra till fall. Det är hemskt att tänka sig att andliga ledare kan få andra på fall.

## Jag har aldrig hört någon förkunnare predika över faran att förleda den som tror på Jesus, enligt Matteus 18:6:

”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.”

Jesus tar här fram en mycket drastisk bild. Att förleda en liten människa, som tror på Jesus, är en avskyvärd handling. Han menar att det skulle ha varit mycket bättre för en sådan människa att bli dränkt i vatten och berövad livet än att göra något sådant, senare i livet Att förleda någon från Jesus, betyder att människan ifråga förs vilse i tron så att hon kommer på fall. När en ledare agerar på detta sätt så får det stor konsekvens för den lilla människan. Hon slutar upp med att lita på Jesus och tro på honom. Det är fruktansvärt, ja helt förfärligt. En ledare kan kränka en människa, så djupt, att hon går evigt förlorad. Men konsekvensen för ledarens eget handlande blir lika allvarlig.

Alla dem som blir andra till fall skall änglarna samla ihop och kasta i den brinnande ugnen, vid tidsålderns slut. Där är det förfärligt att hamna. I den brinnande eldsjön skall alla plågas, gråta och skära tänder – ständigt och för evigt.

Sven-Allan Johansson  
2011-12-15